

# 2018 en verder...

## Try better, Trust better

Het gaat er niet om het positief effect van je goede voornemens te vertellen, het gaat om het tonen en ervoor uitkomen waarvoor je kiest.

Leg de zelfuitbuiting stil om tijd en ruimte te creëren waarin iets 'niet doen' of 'niet weten' ook waarde heeft. Om dit te bereiken heeft onze westerse samenleving nood aan momenten van vertrouwen - nieuwe 'rituelen' - die tegenstellingen vloeibaar maken maar ook verbinden.

Verbinden is voelen dat je leeft, bewust van je hele zijn en van wat je omringt. Door nieuwe verbindingen te maken wordt elke dag en elke actie een intense beleving. Verbinden sterkt het zelfvertrouwen en maakt van missers en uitsluiers, door herhaling en verbetering uiteindelijk een harmonieus geheel. Vertrouwen maakt dat mensen kunnen oefenen binnen een beschermde omgeving, tot de droom werkelijkheid wordt.

## Inspiratie voor 2018

Vertrouwen en verbinden is een proces van veranderen, verbeteren, harmonie, hoop en samenhang.

## Zin in meer?

Lees de visies van vorige jaren op: [www.trendsverklaard.nl](http://www.trendsverklaard.nl)



Prettige feestdagen

# MANIFEST voor een nieuwe TOEKOMST

## Een wereld op drift

Het huidige alternatief lijkt meer op een nostalgisch terugkijken naar een geïdealiseerd verleden en getuigt meer van angst voor de toekomst dan een visie erop. Gevolg een veelheid aan burgerbewegingen met concrete en heel verscheiden initiatieven die getuigen van een fenomenale energie en gevoel van urgentie, maar leiden vooralsnog niet tot een succesvol en gecoördineerd alternatief voor de toekomst. Noodzaak is er nochtans genoeg.

In onze maatschappij zijn er 'kansen voor iedereen' - mits voldoende verantwoordelijkheidszin, motivatie, optimalisatie en initiatief. We gaan niet ten onder aan bedreigingen van buitenaf maar aan overdreven overactivering van onszelf. We kunnen niet meer kiezen en we gaan het liefst zover mogelijk buiten onszelf 'schoppen'. We willen alles en ook nu. Succes is niet meer iets moois om van te genieten, maar bestaat alleen nog als productiekraft voor het opeenstapelen van liefst zoveel mogelijk 'extreme' ervaringen. Het is een ingenieus systeem van zelfuitbuiting dat samengaat met een illusie van individuele vrijheid. Hoe kan je weerstand bieden aan iets wat je zelf denkt te willen? Het is immers ons recht.

Een steeds sterker voelbare ecologische crisis, sociale ongelijkheid die sterker groeit dan ooit en de alomtegenwoordigheid van burn-outs en depressies (zelfs op jonge leeftijd) zijn signalen die niemand nog ontgaan. Er gaapt een steeds groter wordende kloof tussen het paniekvoetbal geïnitieerd door de uitbuiters van angst en de naar oplossingen zoekende burgeracties. Zijn co-creatie en 'wisdom of the crowd' het nieuwe geloof voor de massa? Met de creatieve industrie vol van pop-ups, hippe koffiebars en flexwerkplekken als de heilige graal van onze tijd? Je voelt je misschien op je gemak in die 'creatieve' bruisende massa, maar dit bevredigende gevoel kan snel kantelen. De grote belofte dat internet, crowdfunding en de talrijke alternatieve ruimtes met hun co-creaties de macht van de klassieke machthebbers zouden inperken, wordt minder waarheid dan we graag willen geloven. We denken uniek te zijn, maar in werkelijkheid kiezen we toch weer voor 'massaproductie' van onze 'nieuwe standaarden'.